

Het Pajotterke

Beste leden

Deze sombere dagen voor Kerstmis, geven mij even meer tijd en de gelegenheid om het woord tot u te richten. Het wordt geen oud kerstverhaal, wel een confrontatie met de hedendaagse realiteit en ieder van ons zal er ervaring mee hebben: de dagelijkse agressiviteit. We leven ermee en staan er zelden bij stil. Reeds zeer jong, van op de eerste schoolbanken worden wij gericht op prestaties. Goede schoolresultaten worden een must, zowel voor leerkracht als ouders en de lat wordt steeds hoger gelegd. Na het al of niet behalen van een diploma komen wij terecht in een op prestatiegerichte maatschappij. Alvorens bij de veeleisende onderneming te komen zitten we 's ochtends in de file, vol agressievelingen die geen tijd hebben, of verplaatsen ons met het altijd vertraging hebbende openbaar vervoer. Al eens opgemerkt en geteld, hoeveel vriendelijke passagiers je tegenkomt op trein, tram, bus of metro of lachende chauffeurs in de file? En na schooltijd of werk, komt er ontspanning! Voetballen is een hobby of voor profs wordt die hobby hun werk, maar natuurlijk wordt er prestatiegericht gewerkt en getraind door de trainers want de duiveltjes, de miniemen, de cadetten, de scholieren en al wat volgt, ze verliezen niet graag en hun trainer nog veel minder. In plaats van te leren voetballen, de technische bagage te verbeteren, de fysieke conditie op te bouwen en onze jeugd te laten uitleven, worden zij opnieuw tot prestaties gedwongen en O WEE, wie niet meewerkt. En ja, de scheidsrechter werkt niet altijd mee, want ook hij is jong en zit in een leerfase of is al wat ouder en zijn motivatie en fysieke conditie zijn wat aangetast. Wekelijks wordt je als scheidsrechter geconfronteerd met agressieve speler(tje)s maar vooral trainers, die hun speler(tje)s overmotiveren, die geen fouten aanvaarden en nog veel minder van onze scheidsrechter die dan gemakkelijks halve, de zwarte piet krijgt !

Ook de scheidsrechters heeft echter een maatschappelijk vlak, geen wonder dus dat sommigen onder ons het er moeilijk mee hebben. Zijn er onder de scheidsrechters ook agressievelingen ? En bij de verantwoordelijken voor de arbitrage ? Mijn antwoord is positief, ook sommige opleiders zullen agressieve trekjes vertonen, want ook zij blijven mensen ...

Jawel, de cirkel is bijna rond, een enorm en verzwegen maatschappelijk probleem! Tijdens deze korte en toch feestelijke winterstop verzoek ik jullie even te bezinnen en doe ik een oproep om tenminste binnen onze vriendenkring assertiviteit na te streven.

Kerstmis is voor gelovigen en andersdenkenden een feest van bezinning en vrede, een feest meestal in familiale sfeer. Geniet ervan met volle teugen want één week later bruist 2006 ons leven in .

Het Pajotterke

Ik wens jullie en allen die jullie dierbaar zijn een zalig en vredevol Kerstmis en een gezond en vreugdevol nieuw jaar want ook in 2006 rekenen zoveel voetballer(tje)s op de assertieve scheidsrechter!

Uw voorzitter,
J.M. Van Belle

Nieuws uit onze kring

- ◆ En nu tijd voor het einde van de Vandenbosch-story: het zal een ezelsdracht worden vermits Marc er maar niet in slaagt een examen te lukken.
- ◆ Bernard Vankerckhoven onderging onlangs een knie-operatie. We wensen hem dan ook een spoedig herstel toe.
- ◆ Waarschijnlijk trekt onze kring er met zijn leden voor een tweedaagse op uit tijdens de maand juni. Het bestuur is volop bezig met de uitwerking!!

Noteer NU alvast de datum van onze

3de bakschieting

vrijdag 31 maart, zaterdag 1 april en zondag 2 april 2006

Uitslag van de actualiteitenkwis van september

1. Kris Vanderhaegen
2. Laurent Persoons
3. Sylvain Simeons

Proficiat aan de winnaars.

Humor

Arsenicum...

Een dame wandelt de apotheek binnen en vraagt er wat arsenicum.

"Waarvoor hebt u dat nodig, mevrouw?"

"Om mijn man te vermoorden..."

"Daarvoor mag ik u dat niet verkopen."

De dame haalt uit haar handtas een foto van haar echtgenoot, die daarop volop aan het vrijen is met de vrouw van de apotheker.

Die bekijkt de foto en zegt: "O... maar ... ik wist niet dat u een voorschrift had."

Het Pajotterke

Het verschil tussen moed en lef hebben

Moed = midden in de nacht bezopen thuiskomen, je vrouw staat op je te wachten met een bezem en dan vragen: “Ben je nog aan het schoonmaken of vlieg je nog ergens naar toe?”

Lef = midden in de nacht bezopen thuiskomen met een parfumluchtje om je heen en lipstick op je kleding, je vrouw op haar kont slaan en zeggen: “Jij bent de volgende.”