

Het Pajotterke

Nieuws uit onze kring

- ◆ De nieuwjaarsreceptie was opnieuw een groot succes, ondanks de ietwat mindere opkomst. Voor het eerst was de leerling van de meester, Olivier Troch, kok van dienst, waarvoor onze dank. En nu maar hopen dat hij ook in de arbitrage zijn meester Johnny opvolgt. Niet minder dan 18 flessen Bernard Massard + cola en fruitsap spoelden de Pajottenlandse kelen.
- ◆ Onze vriend Johnny nam zondag 5 februari 2006 afscheid van de actieve arbitrage. Hij deed dit op het veld van Kapelle Sport. Ook daar vloeyde de geestrijke drank rijkelijk.

Een datum om vast te leggen

- ◆ De onder voorbehoud aangekondigde reis kan dit jaar om budgettaire redenen niet doorgaan. Een enquête hieromtrent zal onder leden gehouden worden tijdens de algemene vergadering van de maand mei.
- ◆ Bijgevolg, aangezien er niet gereisd wordt, richten we opnieuw een eindeseizoenstentje in op vrijdag 2 juni. Zoals voorgaande jaren, zullen de refs die hun kaarten van de bakschieting hebben verkocht op een vermindering kunnen rekenen. Plaats van het gebeuren wordt later meegedeeld.

Uitslag van de actualiteitenkwis van januari

De eerste prijs was ditmaal een fles schuimwijn.

1. Albert Demunter
2. André Arijs
3. Roger Jacobs

Proficiat aan de winnaars!

Uitnodiging

Op vrijdag 17 februari 2006 om 20.00u vindt onze volgende vergadering plaats.

Wat staat er op het programma?

- reglementenquiz
- mededelingen van de PSC Brabant
- actualiteitenquiz
- gastspreker van de avond: Christophe Lermyte, sportjournalist en -fotograaf.

Hij zal het reilen en zeilen van de sportjournalistiek uit de doeken doen. Hij neemt ons mee achter de schermen van dit boeiende milieu: leuke ervaringen van de

Het Pajotterke

schrijvende pers binnen de Belgische sportwereld.

We hopen er, zoals steeds vele leden te mogen begroeten. Een gezellige babbel met collega's en/of opleiders kan zo verhelderend werken!

Dit alles vindt plaats in ons lokaal, café "Dravershof" in Pepingen.

Noteer zeker en vast de datum van onze

3de bakschieting

vrijdag 31 maart, zaterdag 1 april en zondag 2 april 2006

Help ons kaarten verkopen!!!!

Humor

De dakloze en de barmhartige Samaritaan

Een man wordt in de straat aangesproken door een dakloze, zeer vuil en verwilderd. Hij vraagt geld om te kunnen eten.

De voorbijganger neemt zijn portefeuille en neemt een biljet van 10 Euro, maar vooraleer hij het geld geeft vraagt hij hem het volgende:

- Indien ik je dit biljet geeft, ga je dan bier kopen in plaats van eten?
- NEEN, het is nu al enkele jaren geleden dat ik gestopt ben met drinken. -- Gaat u het dan gebruiken om met de kaarten te gaan spelen in plaats van te eten?
- Neen, ik gok niet zegt de dakloze!
- Dan zal je er misschien mee naar het voetbal gaan kijken?
- U lacht ermee zeker, antwoordt de dakloze, ik ben al 20 jaar niet meer naar een wedstrijd gaan kijken.
- Misschien gebruikt u het om sex te krijgen.
- En het risico lopen om AIDS op te lopen zeker, met maar 10 euro" verklaart de dakloze.
- Zeer goed, ik ga u geen geld geven maar ik nodig u thuis uit voor een goede maaltijd. Ik zal mijn echtgenote verwittigen.

De verraste dakloze vraagt;

- Maar uw vrouw zal furieus zijn. Ik ben vuil en ruik niet fris!

En de barmhartige Samaritaan antwoordt hem:

- Kalm maar, het is perfect! Ik wil haar enkel tonen hoe een man eruit ziet die zijn bier, het gokken, het voetbal en de sex moet laten!!!!

De directeur roept zijn secretaresse bij zich...: "Daisy, ik stel je een premie voor. Het principe is eenvoudig: ik werp 500 euro op de grond. Indien je die kan oprapen voor ik je heb kunnen penetreren, dan is het geld voor u!"

De dame vraagt bedenktijd over het voorstel om er met haar partner over te

Het Pajotterke

praten. Thuis verklaart zij de toestand aan haar man. Die lijkt wel geïnteresseerd., "We kunnen dat hier thuis toch eens uitproberen en indien het lukt, dan verdien je een pak poen."

Haar man gooit een biljet van 500 euro op de grond, maar nog voor hij zijn broeksriem heeft kunnen ontgespen, heeft zijn vrouw het geld reeds opgeraapt. Hij herbegint, deze keer heeft hij zelfs de kans niet om zijn gulp open te ritsen. Tevreden zegt hij: "schat, aanvaardt het voorstel van je baas en je hebt het geld." Wanneer hij de volgende avond zijn vrouw gaat ophalen, schrikt hij zich een bult. Haar haar is volledig in de war, haar kleren verkreukeld, zij waggelt als een halfdronken slet over het voetpad.

Uitzinnig vraagt hij haar: "Wat is er verdorie met jou gebeurd?"

"Mijn baas heeft me geroepen..... heeft 500 euro op de vloer gegoooid."

"En.... ben je erin geslaagd zoals gisterenavond?"

"Denk je dat dit gemakkelijk is met muntstukjes van 5 eurocent!!!!!!!"