

Het Pajotterke



Kersteditie



Soms is er zoveel dat we voelen maar zo weinig dat we kunnen zeggen.
Het verleden bestaat niet meer, de toekomst kan je niet voorspellen, vandaag is een cadeau.
Niemand kan de wind van richting doen veranderen maar wij kunnen altijd de zeilen bijzetten.
Het geluk is als een boeket bloemen, aangeboden door het leven.
Geluk is maar tijdelijk, maar genoeg om er steeds weer naar te streven !
Het leven is een tuin vol bloemen, van vreugde, tevredenheid en gelegenheden van geluk, vergeet ze niet te plukken !
De mooiste dingen in je leven kun je niet uitleggen, die moet je voelen in je hart !!!

De voorzitter en de bestuurleden van Svk Pajottenland wensen U prettige Kerstdagen

En vele dagen van geluk in 2010 !!!