

Het Pajotterke

Nieuws uit onze kring

Op 18 januari 2010 overleed de schoonmoeder van Jozef Tielemans. Wij bieden langs deze weg aan Myriam en Jefke onze innige deelneming aan. Tevens hebben wij het overlijden vernomen van de vader van John De Hondt, ook aan John betuigen wij onze deelneming aan. Einde seizoen etentje is voorzien op 28 mei 2010

Uitslag actualiteitenkwis januari 2010

1. Dirk Moriau , 2. Frans Gillis, 3. Pepijn Vanhee, proficiat.

Aandacht! Opgelet!

Uitzonderlijk is er *geen* vergadering de derde vrijdag van de maand. Wel op **26 februari 2010!!!**

Uitnodiging

Op **vrijdag 26 februari 2010 om 20.00u** vindt onze vergadering van de maand februari plaats. Wat staat er op de agenda?

- Opening van de voorzitter
- Mededelingen van de PSC Brabant
- reglementenquiz
- actualiteitenquiz
- gastspreker van de avond : Patrick Verlooy (lid, van de controle commissie van de KBVB)
- allerlei

We hopen er, zoals steeds vele leden te mogen begroeten. Een gezellige babbel met collega's en/of opleiders is er uiteraard ook mogelijk!

Plaats van het gebeuren: Café "Dravershof" in Pepingen.

ZEKER NIET VERGETEN!!!

SVK Pajottenland organiseert zijn 8ste bakschiëting
Op vrijdag 9 april, zaterdag 10 april en zondag 11 april 2010

Locatie: de Zuunbeek, bij Daniël Cools
P. Vendelmansstraat 1A te 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Wij rekenen zoals steeds op jullie voor kaartenverkoop!!!

Mijnheer pastoor wint een reis naar Zwitserland voor twee personen, en vraagt moeder overste mee.

Daar aangekomen zijn alle hotels volgeboekt behalve één, waar de bruidssuite nog vrij is.

'Ah nee', zegt Moeder overste, 'ik heb de kuisheidsgelofte afgelegd en mag niet met een man slapen.'

'Ofwel slapen we in de bruidssuite, ofwel blijft ge hier de hele nacht maar staan', zegt mijnheer pastoor.

Ze gaat dan maar akkoord en ze gaan naar de kamer.

Daar aangekomen vliegt moeder overste naar het venster,
Ze trekt het venster open en neemt een handvol sneeuw, ze trekt hare rok omhoog en smeert de sneeuw tussen haar benen.

'Wat doet gij nu?' vraagt mijnheer pastoor.

'Ik ben mijn maagdelijkheid aan 't bevrozen' zegt moeder overste.

Waarop mijnheer pastoor zijn broek laat zakken en zijne paternoster rond zijne piet draait.

'Maar mijnheer pastoor, wat doet gij nu?' vraagt moeder overste.

'Awel', zegt mijnheer pastoor, 'ik leg mijn sneeuwkettingen op !'