

Het Pajotterke

Vergeet de datum niet te noteren!!!:

zaterdag 7 juni 2008

zilveren jubileumviering van SVK Pajottenland

Nieuws uit onze kring

- ◆ Eén van onze leden, Calderon Luis, verlaat ons voor een tijdje. Hij trekt om beroepsredenen naar de Verenigde Staten.
- ◆ Onze vriend Patrick Todeurs zal weldra zijn activiteiten hervatten. Patrick werd geplaagd door een spierscheuring.
- ◆ Jean-Pierre Vanderheyden is eveneens *out* en lijdt aan dezelfde kwaal.

Nieuws van onze website nog Nieuwer!!!

Je kan onze website nu rechtstreeks bereiken via

<http://users.telenet.be/svkpajottenland/>

Uitnodiging

Op ***vrijdag 21 maart 2008 om 20.00u*** vindt onze volgende vergadering plaats. Wat staat er op het programma?

- mededelingen van de PSC Brabant
- reglementenquiz
- actualiteitenquiz
- gastspreker van de avond: De heer Kris Bellon. Hij zal het verloop van zijn carrière schetsen. Verder zal hij ook vertellen wat zijn functie inhoudt als commissielid CSC en sinds 1 februari als Referee Manager binnen het kader van de UEFA Referee Convention.

Dat alles vindt plaats in ons lokaal, café "Dravershof" in Pepingen.

Uitslag van de actualiteitenquiz van februari

In februari kwamen de volgende laureaten uit de bus: 1 André Arijs, 2 Cedric De Saeger, 3 Mathy De Slachmeulder 4 Bram Demeur.

Nieuws van onze voetbalploeg

Het voetbaltornooi van de Brabantse scheidsrechters vindt, in tegenstelling tot wat eerder werd gemeld, plaats op de zaterdag van Pinksteren (10 mei 2008) en dat te Kampenhout.

Zeker niet vergeten

6de bakschieting

in de Zuunbeek bij Daniël Cools

op *vrijdag 4 april, zaterdag 5 april* en *zondag 6 april* 2008

Wij rekenen op jullie voor de kaartenverkoop, zoals steeds!!!

Humor

In de zoo van Antwaarepe

Een vogel, een vis en een krokodil hangen aan de toog in de bar van de Zoo.
Och zegt die vogel, ik heb het hier allemaal gezien, ik ben 't hier een beetje muug.
Ik kan goe vliege, mijn vrouw kan goe vliege, mijn kinderen kunnen goe vliege, als
we de kans hemme zijn we weg, terug naar Afrika.

Ja, zegt die vis. Ik ben het hier ook wa muug.
Ik kan goe zwemme, mijn vrouw kan goe zwemme, mijn kinderen kunne goe
zwemme, als we de kans hemme zijn we weg, terug naar de Middellandse Zee.

Och, zegt die krokodil, ik weet het nog niet.
K'hem een groot bakkes, mijn wijf heeft een groot bakkes, mijn joenge hemme
ollamoal een groot bakkes.
Ik denk da'k hier in Antwaarepe blijf !!!

Zonder schaamte

Zegt de pastoor: "Al diegenen, die deze week hun partner bedrogen hebben moeten
naar voor komen".

Het stokoude en slecht horende vrouwtje vraagt daarop aan haar gebuur:

"Wat zegt meneer de pastoor juuust?"

- "Hij zei dat al diegenen die een muntbolleke willen naar voor moeten gaan", zegt
de gebuur.

Het oude vrouwtje, steunend op haar wandelstok, zet zich met veel moeite recht en
strompelt naar voor.

De totaal verwarde pastoor roept haar toe: "U ? Mevrouw ? Op uw leeftijd, ben je
niet beschaamd?"

- "Meneer pastoor, het is nie omdat ik geen tanden meer heb, da ik er
nie meer kan op zuigen, heee....."