

# Het Pajotterke

## Nieuws uit onze kring

- ◆ De familie van Pepijn Van Hee kwam zowaar op de bakschieting toe met een autocar uit het verre West-Vlaanderen. En dat om hier kennis te komen maken met het fenomeen “bakschieting”. Dat noemen ze bij ons “straffe stuten”.
- ◆ De kogel is door de kerk. Maxime Borremans promoveert naar de nationale reeksen. Van harte proficiat. Een Pajottenlander om op te volgen.
- ◆ Scheidsrechter-trainer Yvan Longin promoveert eveneens, ook een dikke proficiat.
- ◆ Het voetbaltornooi voor onze refs vindt plaats op de zaterdag van Pinksteren (10 mei 2008) te Kampenhout. Meer info voor de voetballers volgt via mail.

### ***Uitnodiging***

Op vrijdag 18 april 2008 om 20.00u vindt onze volgende vergadering plaats. Wat staat er op het programma?

- reglementenquiz
- mededelingen van de PSC Brabant
- actualiteitenquiz
- gastspreker van de avond: ex-nationaal en -internationaal scheidsrechter Johny Ver Eecke, hij zal ons onderhouden over “Een prachtige scheidsrechtersloopbaan”.
- Dat alles vindt plaats in ons lokaal, café "Dravershof" in Pepingen.

## Resultaten van de actualiteitenquiz van september

De winnaar was Kris Vanderhaegen. Proficiat voor de prestatie.

## Kandidaat om in het bestuur te stappen volgend seizoen??

De kandidaturen voor het bestuur van onze kring voor volgend seizoen kunnen gesteld worden tijdens de maandelijkse vergadering van vrijdag 18 april 2008 of telefonisch (054/33 62 15) bij onze censor André De Turck en dit ten laatste voor het sluiten van voormelde vergadering.

## De bakschieting

Wie nog kaarten dient af te rekenen kan dat:

- ◆ tijdens de vergadering van 18 april bij Dimitry Mestiaen of Miel Moonens.
- ◆ via overschrijving op rekening van SVK Pajottenland 001-1496370-27.

***Niet afgerekende kaarten worden niet teruggenomen***, ook niet bij Daniël Cools. Na de bakschieting kunnen de kaarten niet meer omgeruild worden voor prijzen.

Wij bedanken langs deze weg alle helpende handen van onze leden en hun familieleden. Wij bedanken eveneens alle leden die ons vereerden met een bezoek.

Schoonmamaatje...

Een pas getrouwde boer nodigde zijn schoonmoeder uit om de boerderij te komen bekijken.

De boer probeerde oprecht vriendelijk te zijn tegenover zijn schoonmoeder.

Bij elke gelegenheid die zich voordeed, zat ze echter te zeuren, ongevraagde adviezen te geven en maakte ze van het bezoek aan de boerderij een ware hel.

Terwijl ze door de schuur liepen, sprong de ezel van de boer plotseling naar voor en stootte de schoonmoeder om. Deze viel ongelukkiglijk met haar hoofd op een emmer en ze was op slag dood.

Op de begrafenis een paar dagen later, stond de boer achteraan in de kerk naast de kist en begroette de mensen die langsliepen.

De pastoor zag dat wanneer er een vrouw langsliep en die iets tegen de boer fluisterde, hij "ja" schudde en iets antwoordde.

Wanneer er een man langsliep en de boer iets toefluisterde, schudde hij "nee" en mompelde hij ook iets terug.

De pastoor vroeg na afloop van de dienst waarom hij bij de vrouwen telkens ja schudde en bij de mannen nee wanneer deze hem iets toefluisterden.

De boer antwoordde:

"De vrouwen zeiden: wat een verschrikkelijk drama."

En ik knikte ja en zei: "Ja, dat is het zeker."

De mannen vroegen: "Kan ik jouw ezel eens lenen?"

En ik schudde nee en zei: "'t kan niet, hij is al voor een gans jaar volgeboekt."

Bommi

Bommi komt in het rusthuis terecht en iedereen staat klaar om haar te helpen. De verpleegsters wassen haar, geven haar een hartelijk ontbijt en zetten haar in de zetel voor het venster met zicht op de prachtige tuin. Alles lijkt perfect tot ineens bommi lichtjes naar rechts begint over te hellen. Onmiddellijk storten twee verpleegsters zich op haar en zetten haar terug goed recht in haar zetel. Alles lijkt opnieuw normaal tot bommi begint naar links over te hellen. Weer snellen de verpleegsters toe om haar terug in de correcte houding te hijsen.

Enkele dagen later komt de familie op bezoek om te zien hoe bommi het maakt. - Is alles goed verlopen tot hier toe, zijn ze vriendelijk?

Het is hier zo slecht niet, behalve dat je geen kans krijgt om scheten te laten!