

Het Pajotterke

Nieuws uit onze kring

- ◆ Mevrouw Marie-Thérèse Debusscher-Den Blinden, onze trouwe medewerkster o.a. bij de bakschieting, mocht het bezoek ontvangen van onze voorzitter. Ze werd zowaar verlost van haar oude, versleten knie en ontving (d'as nie verniet) een nieuwe (prothese).
- ◆ Op 12 mei wordt onze collega Dirk Dermez eveneens geopereerd aan de knie. Wij wensen beiden een spoedig herstel toe.

De bakschieting

Wie nog kaarten dient af te rekenen kan dat:

- ◆ tijdens de vergadering van 16 mei bij Dimitry Mestiaen.
- ◆ via overschrijving op rekening van SVK Pajottenland (001-1496370-27).

Uitnodiging

Op **vrijdag 16 mei 2008 om 20.00u** vindt onze volgende vergadering plaats. Wat staat er op het programma?

- openingswoord van de voorzitter
- mededelingen van de PSC Brabant + klassementen
- prijsuitreiking reglementenquiz
- woordje van de censor
- verkiezing van het nieuwe bestuur
- allerlei

We hopen er, zoals steeds, vele leden te mogen begroeten. Een gezellige babbel met collega's en/of opleiders kan echt verhelderend werken.

Wees er stipt op tijd want de pers zal er om 20 uur aanwezig zijn voor een foto!!!

Dat alles vindt plaats in ons lokaal, café "Dravershof" in Pepingen.

Resultaten van de actualiteitenquiz van april

- ◆ Deze maand werd Johnny Walravens de winnaar voor Johan Devillé, Johnny Delplace en Kris Vanderhaegen. Proficiat voor de prestatie.
- ◆ Deze maand werden de 4 prijzen geschonken door onze collega Patrick Tordeurs, waarvoor onze dank.

Uitdeling van de scheidsrechterskaarten 2008-2009 in onze kring

Deze vindt plaats op vrijdag 22 augustus 2008 om 20.00 uur in de kantine van KSK Halle, Ninoofsesteenweg te Halle. Noteer deze datum alvast.

De cursus voor voormiddagscheidsrechters

Volgend seizoen zal deze cursus plaatsvinden op dinsdag 23 september 2008 vermoedelijk in ons lokaal Dravershof om 20.00 uur.

De cursus voor beginnende scheidsrechters

Volgend seizoen zal er **geen nieuwe cursus** plaatsvinden in september, maar wel in oktober. De exacte data delen we jullie later nog wel mee.

Humor

Tragisch

Koning Albert bezoekt in een lagere school het 4e leerjaar.

Ze zijn daar net aan het discussiëren over de betekenis van bepaalde woorden.

De leraar vraagt aan koning Albert II om de discussie te leiden over het woord "tragedie".

De koning vraagt aan de klas of iemand een voorbeeld kan geven van een tragedie. Een jongen staat op en zegt "Als mijn beste vriend de straat oversteekt en hij wordt doodgereden is dat een tragedie."

"Nee", zegt de koning, "dat is geen tragedie maar een ongeval."

Een meisje doet ook een poging: "Wanneer een schoolbus met 50 leerlingen erin, in een ravijn rijdt en iedereen is dood is dat een tragedie."

"Nee", zegt de koning, "dat is geen tragedie maar een groot verlies."

Heel de klas zit stil te kijken maar koning Albert II dringt aan: "Is er dan niemand die een voorbeeld kan geven van een tragedie?"

In de hoek van de klas zit Jefke. De meester slaat al zijn ogen ten hemel en luistert met spanning naar wat Jefke zal zeggen!

Bedeerd zegt deze : "Als een Belgisch legervliegtuig met gans de koninklijke familie aan boord, door een raket van Osama Bin Laden wordt geraakt en daardoor helemaal vernietigd wordt, dan is dat een tragedie."

"Fantastisch", zegt koning Albert II, "kun je me ook uitleggen waarom dat een tragedie is?"

"Wel", zegt Jefke, "omdat het geen accident is en zeker geen groot verlies!!!"

Kort maar goed!!

Een bejaard koppel zit op een zondagochtend in de kerk.

Halverwege de dienst leunt de vrouw naar haar man en zegt :

'Ik heb juist een stil windje gelaten. Wat moet ik nu doen? '

Haar man leunt naar voren en zegt:

'Voorlopig niets. Als we thuis zijn zal ik een nieuw batterijtje in je hoorapparaat steken.'