

# Het Pajotterke

## Nieuws uit onze kring

- ◆ Jefke Tielemans zal een tijdje op inactief staan wegens een heelkundige ingreep. Wij wensen hem dan ook een spoedig herstel toe.
- ◆ Hieronder vind je het adres van de blog van de dinsdagavondtraining. Moest er iemand suggesties hebben in dat verband, zeg het maar gerust; ook commentaar is steeds welkom.  
<http://theacademiciensvandemardisoir.skynetblogs.be>
- ◆ Vernieuwing van de lidkaart 2008 - 2009.  
Wie zijn lidgeld totnogtoe niet betaalde en dat nog wenst te doen – wat wij hopen – kan zich in orde stellen tijdens de vergadering of via het nieuw rekeningnummer van onze kring: 979-1681567-77. De bijdrage is €16,00.
- ◆ Wij verwelkomen een hele resem beginnende scheidsrechters. Zij legden op 11/10/08 hun theoretisch examen af. Zulke evolutie kan ons enkel verheugen. Van harte welkom aan: Ceuppens Brian, Cosyns Sam, Jacobs Bart, Leunens Egon, Van Ginderdeuren Jorn, Van Humbeek Pascal, Wauters Jean-Pierre – vader van de ons welbekende Remi.

## Uitnodiging

Op **vrijdag 17 oktober 2008** om **20.00u** vindt onze volgende vergadering plaats.

Wat staat er op het programma?

- reglementenquiz
- mededelingen van de PSC Brabant
- actualiteitenquiz
- gastspreker van de avond: Kamiel Rydant (podopoturaal therapeut), hij spreekt ons over “Het belang van degelijke zolen voor sporters”
- allerlei

We hopen er, zoals steeds, vele leden te mogen begroeten.

Dat alles vindt plaats in ons lokaal, café "Dravershof" in Pepingen.

## Uitslag van de grote Euroquiz van de maand september

Het winnende team was samengesteld uit Bram Demeur, Roger Jacobs, Ronald Speltens en Jefke Tielemans.

## Resultaten van de actualiteitenquiz van april

Deze keer (?) was Johan Devillé de winnaar van de dag.

## Humor

### Zwijgen is...

Lowieke komt weer eens heel laat thuis, en zijn kreng van een vrouw zegt:

"He manneke, waar heb jij zo lang gezeten?"

André vraagt heel geheimzinnig: "Kunt ge zwijgen?"

"Ja..., " zegt ze nieuwsgierig. "Awel zwijg dan!!!!!"

### Aardappelen

Een chique madame rijdt met haar dure wagen naar een boerderij, want ze heeft 25 kg patatten nodig.

De boer vraagt nogal nors: 'Mannelijke of vrouwelijke, madammeke?'

'Hoe mannelijke of vrouwelijke?' reageert de dame verbaasd.

'Ja madam, is 't nog voor vandaag? 'k Heb heel veel werk. Mannelijke of vrouwelijke?'

De dame, geheel uit haar lood geslagen : 'Awel, geef mij maar vrouwelijke!'

De boer gaat naar de stal, komt terug met een zak aardappelen en giet die leeg in de pas schoongemaakte koffer van de wagen.

'Awel, wat doede gij nu? Waarom giet ge dat zo los in de koffer? ', sakkert de dame geërgerd.

'Luister madammeke, g'hebt vrouwelijke patatten gevraagd hé, wel dat zijn er zonder zak!'

### In het circus

In het circus wordt het wilde dierennummer gedaan door een aantrekkelijke, goed geproportioneerde jonge vrouw, slechts gekleed in een minuscuul strak tijgervelletje.

Deze dompteuse kan met haar zweepje de leeuwen de mooiste kunstjes laten doen.

Aan het eind van de voorstelling krijgt ze een staande ovatie.

Vervolgens stuurt ze alle leeuwen de kooi uit behalve het grootste mannetje.

Het publiek gaat weer zitten.

Ze werpt haar zweepje weg, loopt naar de leeuw en opent de enorme muil.

Vervolgens trekt ze haar tijgervelletje opzij, legt een van haar mooie borsten in de muil van de leeuw en steekt beide armen omhoog.

Het publiek houdt de adem in; stel je voor dat de leeuw schrikt.

Na enige tijd stopt ze haar borst weer in haar kledingstuk en krijgt wederom een staande ovatie, nu nog luider en langer.

Na het applaus neemt ze de microfoon en vraagt aan het publiek of er iemand is die deze stunt ook zou willen doen. Iedereen gaat zwijgend zitten en kijkt vragend zijn burens aan.

Na enige tijd is er wat gestommel boven op de tribune en komt er een oud kaal mannetje met een stok moeizaam naar beneden gelopen.

Eenmaal beneden in de kooi vraagt zij hem of hij de vraag wel gehoord heeft.

"Jazeker," zegt hij, "ik wil het graag proberen, maar ik weet niet of ik mijn mond zo ver open krijg."