

# Het Pajotterke

## Nieuws uit onze kring

- Luc Devis verliet de provincie Brabant en bekwam een overgang naar PSC West-Vlaanderen. Daarmee heeft het Pajottenland wel een opleider minder. Wij danken Luc voor de heerlijke momenten, voor de vele raadgevingen en wensen hem veel succes in zijn niet provincie.
- Onze censor, A. De Turck werd zeer ernstig ziek na het einde seizoens etentje, onderging een drietal operaties en is nu herstellende in revalidatie oord in Ninove. Wij wensen hem een spoedig herstel toe.
- Onze ere voorzitter R. Geeroms werd in rouw gedompeld bij het overlijden van zijn schoonmoeder. Wij bieden Roger & Georgette onze oprechte deelneming aan.
- De echtgenote van onze oud-collega Patrick Van Cutsem overleed tijdens haar verlof in Spanje. Wij bieden ook aan Patrick onze oprechte deelneming aan.
- Ook dit seizoen blijft het lidgeld ongewijzigd, zijnde 16 €.
- Dit Pajotterke werd voor het eerst samengesteld door de nieuwe secretaris, met name Nick Mussche.
- Samenstelling van het bestuur 2009 – 2010 (o.v.)
  - Voorzitter: Jean-Marie Belle
  - 1ste ondervoorzitter: Emiel Moonens
  - 2de ondervoorzitter: Luk Witterzeel
  - Secretariaat: Nick Mussche bijgestaan door Rudy Olivier
  - Penningmeester: Laurent Persoons (o.v.) bijgestaan door Rudy Olivier
  - Censor: André De Turck
  - Feestbestuur: Jozef Tielemans, Roger Jacobs, Olivier Troch, Johan De Zutter + alle andere bestuursleden
  - Voetbalcoach: Olivier Troch, assistent Dimitry Mestiaen (o.v.)
  - Jeugdcoördinator: Frans Gillis
  - Raadgevend Lid: toegevoegd aan de voorzitter : Marcel Moriau

### ***Uitnodiging***

Op **vrijdag 28 augustus 2009 om 20.00u** vindt de eerste vergadering van het nieuwe seizoen 2009-2010 plaats. Wat staat er op de agenda?

- opening door de voorzitter
- mededelingen van de PSC Brabant
- uitdeling van de scheidsrechterskaarten
- vernieuwing / aanschaf van de lidkaart van SVK Pajottenland (€16,00).

We hopen er, zoals steeds, vele leden te mogen begroeten. Een gezellige babbel met collega's en/of opleiders is er uiteraard ook mogelijk!

Plaats van het gebeuren: kantine van SK Halle (Lamme Guiche), Ninoofsesteenweg te Halle

### Geest

Een getrouwd stel is aan het golf spelen op de meest luxueuze golfcourt van het land, midden in een super exclusieve villawijk.

Bij de derde hole gekomen zegt de man tegen zijn vrouw: 'hier moet je goed oppassen waar je slaat, want we staan dicht bij de huizen en een kapotte ruit zal hier wel fortuinen kosten...'. Alsof het zo was gepland slaat de vrouw inderdaad haar golfbal dwars door de ruit van de mooiste villa in de wijk...

Beduusd belt het koppel aan. Een geheimzinnige stem roept hen binnen. In de hal aangekomen zien ze de scherven van het raam en zien ze ook nog een grote Chinese vaas aan diggelen, met daarin hun golfbal. Daarnaast staat een klein, oud ventje dat zegt: 'ik veronderstel dat U verantwoordelijk bent?'

Het koppel begint zich direct te verontschuldigen, maar het ventje onderbreekt hen: 'Wat U gedaan heeft was een goede zaak, want ik ben een geest die al duizend jaar opgesloten zat in die Chinese vaas. Door de vaas te breken ben ik bevrijd en vanaf nu ben ik weer een gewoon mens. Ik kan wel nog drie wensen vervullen. Omdat jullie mij hebben bevrijd en met jullie tweeën zijn mogen jullie elk 1 wens doen. De laatste wens wil ik na 1000 jaar wel voor mijzelf houden. Akkoord?'

Het koppel knikt hevig, en de man doet direct zijn wens: 'Ik zou graag elke maand 1 miljoen euro verdienen!' De geest knikt en zegt: 'Het is in orde, kijk morgenavond uw bankrekening maar na. En wat zal het voor U zijn, mevrouw?' Waarop de vrouw zegt: 'ik zou graag een luxevilla hebben in elk land van de wereld!' Weer knikt de geest en zegt: 'dat is een makkie, ga morgen maar bij uw notaris langs, daar liggen de eigendomsakten'.

De man en de vrouw vallen in elkaanders armen van geluk. Na de eerste emoties vraagt de man aan de geest: 'En geest, wat gaat u voor uzelf wensen?' 'Wel', zegt de geest, 'gedurende duizend jaar heb ik in die vaas gezeten. Terwijl ik maar naar 1 ding verlangde: een passionele nacht met een vrouw. Nu zijn jullie tot mij gekomen en ben ik bevrijd door een mooie vrouw; daarom is mijn wens dat IK HET NU WIL DOEN met mevrouw hier!'

Het koppel kijkt naar elkaar, waarop de vrouw zegt: 'voor een miljoen per maand en een huis in elk land wil ik dat wel doen!'. Waarna ze zich met de geest in de slaapkamer terugtrekt. De geest blijkt inderdaad veel zin in sex te hebben en blijkt ook nog veel leuke standjes en fantasietjes te kennen waarmee hij de vrouw de godganse nacht afjakkert.

Als de ochtend aanbreekt stopt de geest ermee, en vraagt aan de uitgeputte vrouw: 'Hoe oud bent u eigenlijk?' '37 jaar, maar waarom wilt u dit weten?', vraagt de mevrouw.

Zegt de geest: 'Ik ben altijd verbaasd dat er op die leeftijd nog mensen zijn die in geesten en sprookjes geloven...'