

Het Pajotterke

Nieuws uit onze kring

- De familie Jozef Tielemans heeft uitbreiding genomen, Jefke is grootvader geworden van een flinke kleindochter, Xena. Proficiat Jefke !
- Nogmaals maakt een lid van onze kring promotie. Mathias Carrein maakt de overstap van de voormiddag naar wedstrijden van klimmen en dalen. Proficiat Matthias ! En er zitten nog een paar leden in de wachtzaal om dezelfde overstap te maken!
- Onze erevoorzitter Marcel Moriau is opnieuw slachtoffer geworden van een kleine aandoening. Marcel werd opgenomen in het ziekenhuis maar ondertussen is hij aan de beterhand want hij mocht het ziekenhuis ondertussen al verlaten. Wij wensen Marcel veel beterschap toe, een spoedig en algeheel herstel en tot dra op de vergadering.
- Marie-Therese , echgenote Debusscher, ligt in hetzelfde ziekenhuis dan onze ere voorzitter. Ook haar wensen wij algeheel herstel toe.
- De verontschuldigde afwezigheden dienen deze maand gemeld te worden aan onze 1^{ste} ondervoorzitter Olivier Troch 0478/51.95.08 of censor Emiel Moonens 0478/78.14.65.

Uitslag actualiteitsquiz 2010-2011

1. André Arijs
2. Dimitry Mestiaen
3. Jean-Pierre Wauters

Uitnodiging

Op **vrijdag 19 november 2010 om 20.00u** vindt onze vergadering van de maand november plaats. Wat staat er op de agenda?

- Opening van de voorzitter
- Mededelingen van de PSC Brabant
- reglementenquiz
- actualiteitenquiz
- gastspreker van de avond : Patrick Asselman
- allerlei

We hopen er, zoals steeds, vele leden te mogen begroeten. Een gezellige babbel met collega's en/of opleiders is uiteraard ook mogelijk!

Plaats van het gebeuren: Café "Dravershof" in Pepingen.

Mopje

Twee vrouwen zijn aan het golfen en eentje geeft een ferme dreun op het balletje. Het vliegt recht naar de volgende hole waar 2 mannen staan te spelen en eentje wordt geraakt. Hij valt meteen op de grond en vloekt van de pijn.

De vrouw snelt er naartoe, intussen ligt hij ineengekrompen met zijn handen tussen zijn kruis.

Zij : kan ik helpen?

Hij : neen, laat maar straks gaat het wel beter.

Zij : ik ben therapeute en kan u misschien helpen

Hij : neen, echt niet. Zijn handen nog steeds krampachtig in zijn kruis gevouwen.

Zij : Toe, ik wil absoluut zien of ik echt niet kan helpen.

Hij : Ok, doe maar.

Zij trekt zijn handen van tussen zijn benen en legt ze naast hem. Ze doet voorzichtig zijn broek los steekt er haar hand in en begint zachtjes met een massage om de pijn weg te nemen.

Na enkele minuten zij : En, voelt dat niet beter?

Hij : jawel, maar ik denk dat mijn duim nog altijd gebroken is.