

Het Pajotterke

Nieuws uit onze kring

- Jammer, jammer, doodjammer: onze collega Cedric De Saeger ziet zijn promotie tot namiddag scheidsrechter in het water vallen door medische perikelen. Naar wij hopen is dit een voorlopig verdict, hou de moed erin Cedric, we duimen voor U en met een beetje geluk komt de formatie eraan begin volgend seizoen.
- Een dikke proficiat aan Dirk Moriau die ook de overstap van voormiddag naar namiddag wist af te dwingen, het ga je goed bij de groten Dirk!
- Wie wordt de volgende? Lieven Heremans, Jorn Van Ginderdeuren of Remi Wauters?
- Te verkrijgen in de winkel van SVK Pajottenland tijdens de volgende vergadering: kaarten, affiches en uitnodigingen bij Laurent en Nick.

Uitslag actualiteitsquiz maand januari 2010-2011

1. Kris Vanderhaegen
2. Dimitry Mestiaen
3. André Debusscher

Datum om niet te vergeten + reserveren !!!

- Het Ardeens weekend : 27-28-29 mei 2011
- Het Eetfestijn : 8-9 april 2011

Uitnodiging

Op **vrijdag 18 februari 2011 om 20.00u** vindt onze vergadering van de maand februari plaats. Wat staat er op de agenda?

- Opening van de voorzitter
- Mededelingen van de PSC Brabant
- reglementenquiz
- actualiteitenquiz
- gastspreker van de avond : de heer Clement Van Steertegem (secretaris R Leopold Uccle F.C.)
- allerlei

We hopen er, zoals steeds, vele leden te mogen begroeten. Een gezellige babbel met collega's en/of opleiders is uiteraard ook mogelijk!

Plaats van het gebeuren: Café "Dravershof" in Pepingen.

Mopje

Een man komt in de hemel. Hij vertelt aan Sint-Pieter dat hij een goede man geweest is, getrouwd met zijn eerste lief, flink geweest, altijd meegeholpen in het huishouden.

Hij voelt iets kriebelen op zijn rug, kijkt om en ziet twee vleugeltjes groeien.

Daardoor aangemoedigd gaat hij verder:

'Ik heb altijd gedaan wat mijn vrouw vroeg, direct van 't werk naar huis, niet op café.

En hij ziet dat die vleugels groeien.

'Ik heb nooit naar andere vrouwen gekeken, en al mijn geld afgegeven.'

En die vleugels worden maar groter en groter

De man vraagt blij aan Sint-Pieter: 'Verander ik nu in een engel?'

Waarop Sint-Pieter: 'Nee. In een kieken.'