



# Het Pajotterke



## Nieuws uit onze kring

- Onze secretaris, Nick Mussche, is nonkel geworden. Benieuwd of Diego Mussche in dezelfde voetsporen zal treden als zijn fiere nonkel.
- Drie nieuwe scheidsrechters – 2 uit St-Pieters-Leeuw & 1 uit Buizingen - slaagden voor hun examen. Langs deze weg willen wij hen alvast welkom heten in onze kring.

## Allerlei

- Di 25/10 vanaf 19h → 1<sup>ste</sup> herkansing fysieke proeven (Koning Boudewijnstadion)  
Za 19/11 09h → cursus voor refs geklasseerd in 1A, 1B, F1, 2A, 2B, F2, 3A + de beloften en voor de assistenten geklasseerd in 7A1, 7A2 en 7B1 (Bondsgebouw)
- Elke dinsdag vinden er specifieke trainingen plaats voor ref's en AR die vrijwillig hun conditie willen verbeteren of op peil houden. Deze trainingen, geleid door Yvan Longin, staan open voor alle categorieën en verlopen in een sportieve en vriendschappelijke sfeer. Om organisatorische redenen graag uw mailadres en/of gsm nr voorafgaandelijk doorgeven aan Yvan (0479/88.75.00 of yvan.longin@fedelec.be).  
Adres : Jeugdopleidingscentrum van RSC Anderlecht, Olympische Dreef 1, Anderlecht

## Uitnodiging

Op **vrijdag 21 oktober om 20.00u** vindt onze leden vergadering van oktober plaats. De agenda ziet er als volgt uit :

- Opening van de voorzitter
- Voorstelling nieuwe leden
- Reglementen kwis (Olivier Troch)
- Mededelingen PSC Brabant (Koen De Lange)
- Actualiteiten kwis (Marcel Moriau)
- Gastspreker : Johnny Delplace (ex-ref & beste hobbybrouwer van Vlaams-Brabant)
- Allerlei

We hopen er, zoals steeds, vele leden te mogen begroeten. Genieten van een gezellige babbel met je collega's of je vragen stellen aan de aanwezige opleiders behoort eveneens tot de mogelijkheden.

**Plaats van het gebeuren: Café Dravershof, Ninoofsestwg 94, 1670 Pepingen**



# Het Pajotterke



## Mop

### De marathon

Een vrouw had een geheime affaire terwijl haar man op het werk was.

Op een dag lag ze met haar minnaar in bed, toen ze plotseling haar man's auto de oprit op hoorde komen.

"O mijn God, haast je! Grijp je kleren.", riep ze naar haar minnaar. "Spring uit het raam, mijn man komt thuis." De minnaar zei: "Ja, maar ik kan toch niet uit het raam springen, het regent!" "Joh, die regen is je minste zorg! Als hij ons beiden ziet, vermoordt hij ons!"

Dus de minnaar pakt zijn kleren en springt uit het raam en begint te rennen. Al snel ontdekte hij dat hij midden in de jaarlijkse stadsmarathon terecht was gekomen. Dus hij besloot maar mee te rennen tussen de 300 anderen. Hij was nog steeds naakt, met z'n kleren onder zijn arm.

Na een tijdje kwam een marathonloper naast hem rennen en vroeg: "Ren je altijd naakt?" De man: "Jazeker, het voelt geweldig, je voelt de lucht langs je huid waaien tijdens het rennen."

Een andere marathonloper kwam naast hem rennen en vroeg: "Draag je altijd je kleren onder je arm tijdens het rennen?" De man: "Jazeker, dan kan ik me aan het einde van de marathon direct aankleden en in mijn auto naar huis rijden."

Toen kwam een 3<sup>de</sup> marathonloper naast hem rennen en vroeg: "Heb je altijd een condoom aan als je aan het lopen bent?"

De man: "Alleen als het regent."