



# Het Pajotterke



## Nieuws uit onze kring

- Onze kring betreurt het overlijden van de vader van onze 1<sup>ste</sup> voorzitter ooit, Yvette Van Nerum. Ons medeleven gaat uit naar Yvette en haar man, Ernest Nechelpuut. Veel sterkte & moed toegewenst.
- Met grote verwondering ontvingen wij het nieuws dat onze collega Frank Vanbeginne om gezondheidsredenen, met onmiddellijke ingang, een einde dient te maken aan zijn beloftevolle carrière. Je kan op onze steun rekenen tijdens deze emotioneel moeilijke periode en aarzel vooral niet om je "vrienden" te blijven ontmoeten tijdens en/of na de ledenvergaderingen.
- Op de vorige ledenvergadering mochten we opnieuw een nieuwe scheidsrechter begroeten ; Rudi Van Parys uit Pepingen. De "inburgering" liep perfect hebben we mogen vaststellen. Hartelijk welkom in onze kring.

## Allerlei

- Het eetfestijn van SVK Pajottenland zal dit seizoen doorgaan op vr 30/03 & za 31/03 2012. Fiscale attesten voor mogelijke sponsors (vanaf 50€) kan u vanaf nu bekomen bij onze voorzitter, onze secretaris of onze schatbewaarder.
- Op vr 20/01/12 gaat ons jaarlijks Nieuwjaars banket door. Ter gelegenheid van dit banket zullen de foto's en de film van ons "Ardeens" weekend in Heer-sur-Meuse getoond worden.

## Uitslag kwis georganiseerd door Remy

- |                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 1. "De Rode kaarten blijkbaar" | 74.5p |
| 2. "Zie buurman"               | 65p   |
| 3. "Wambeek"                   | 59p   |
| 4. "Goed in bed"               | 58.5p |
| 5. "Lois loverboys"            | 54p   |
| 6. "Opa's"                     | 39.5p |
| 7. Gatzitters"                 | 28.5p |



# Het Pajotterke



## Uitnodiging

Op **vrijdag 16 december om 20.00u** vindt onze leden vergadering van december plaats.

De agenda ziet er als volgt uit :

- Opening van de voorzitter
- Reglementen kwis (Olivier Troch)
- Mededelingen PSC Brabant (Koen De Lange)
- Wijndegustatie olv Bruno Van de Voorde (Vinof)
- Allerlei

We hopen er, zoals steeds, vele leden te mogen begroeten. Genieten van een gezellige babbel met je collega's of je vragen stellen aan de aanwezige opleiders behoort eveneens tot de mogelijkheden.

**Plaats van het gebeuren: Seniorie Kesterberg, Ninoofsesteenweg 127, 1755 Gooik**

## Mop

### De mop van de 100 bosvruchten

Een Hollander en een Belg zitten op een boot die begint te zinken. De Hollander en de Belg beginnen dan maar te zwemmen, en ze blijven zwemmen tot ze op een eiland aanspoelen. Op dat eiland worden ze door kannibalen gevangen genomen en het opperhoofd zegt: 'In de pan ermee'.

De Belg zegt: 'Kunnen we iets doen om niet in de pot te moeten?'

De kannibaal zegt: 'Ja, je moet een opdracht vervullen'.

De Belg: 'Geef die opdracht dan maar', en de Hollander: 'Ja, kom hier met die opdracht'.

De kannibaal: 'Ga in het bos 100 gelijke vruchten zoeken en kom ermee terug, dan zal je je tweede opdracht krijgen.'

De Belg is als eerste terug met 100 bosbessen.

Het opperhoofd zegt dan tegen de Belg: 'Steek nu die vruchten 1 voor 1 in uw gat zonder te lachen, als dit lukt, mag je blijven leven'

De Belg krijgt met moeite de 99 bosvruchten in zijn gat, maar bij de 100ste bosvrucht schiet hij dan toch in de lach. Het opperhoofd: 'Hoofd eraf en in de pan ermee'.

Als hij in de hemel komt vraag Sint Pieter hem: 'Ik heb het zo goed in de gaten gehouden en snap echt niet waarom je bent beginnen lachen bij die 100ste vrucht. Je was er toch al.'

Waarop de Belg antwoordt: 'Niet moeilijk, ik zag die Hollander aankomen met 100 kokosnoten!'