



Het Pajotterke



Nieuws uit onze kring

- Op za 06/10 floot Davy De Vos, met Beersel Drogenbos- Eizeringen, zijn laatste wedstrijd. Om familiere redenen besloot Davy, voor onbepaalde tijd, een punt te zetten achter zijn loopbaan als scheidsrechter. We wensen je veel sterkte met de ziekte van je vader.
- Onze kring telt momenteel 48 betalende leden. Van volgende leden hebben wij nog steeds hun lidkaart in ons bezit : Kevin Cannoot – Daniel Cools - Albert De Munter – Cedric De Saeger – Kris De Vroede – Jimi Derriks – Ramin Fatahi – Roger Geeroms – Roger Jacobs – Yvan Longin – Josef Merckx – Ernest Nechelpuut – Ronald Speltens – Paul Vanruysseveldt – Luk Witterzeel – Johnny Walravens

Uitslag reglementen kwis september

1. Bart Blom	9p	2. Cedric Huysentruyt	8p
Otte Lois	9p	Bram Demeur	8p
Dirk Dermez	9p	3. Nick Mussche	7p
Dirk Verbeke	9p	Jan Van Roy	7p
Johan Deville	9p	Michael Troch	7p

Allerlei

- Bij het ter perse gaan van ons ledenblad was het nog niet duidelijk of de ontbrekende ref packs beschikbaar zullen zijn op vr 19/10.

Uitnodiging

Op **vrijdag 19 oktober om 20.00u** vindt onze leden vergadering plaats.

De agenda ziet er als volgt uit :

- Opening van de voorzitter
- Reglementen kwis (Emiel Moonens)
- Mededelingen PSC Brabant (Koen De Lange)
- Actualiteiten kwis (Marcel Moriau)
- Gastspreker : Michel Doomst, burgemeester van Gooik
- Allerlei

We hopen er, zoals steeds, vele leden te mogen begroeten. Een gezellige babbel met collega's en/of opleiders is er uiteraard ook mogelijk!

Plaats van het gebeuren: Café Dravershof, Ninoofsestwg 94, 1670 Pepingen



Het Pajotterke



Mop

Een man zit op een avond behoorlijk door te zakken in een kroeg en besluit rond een uur of 3 huiswaarts te keren.

Hij staat op van zijn kruk en valt op de grond "Shit, toch zatter dan ik dacht ", denkt hij bij zichzelf.

Hij kruipt terug op z'n kruk en bestelt twee sterke bakken koffie.

Dan wil hij weer opstaan en valt opnieuw op z'n bakkes.

Wederom kruipt hij terug op z'n kruk en hij bestelt een portie bitterballen met veel mosterd.

In de hoop dat hij nu wat minder dronken is, doet hij nog een poging om op te staan, maar helaas.

De man besluit kruipend naar huis te gaan.

Na zichzelf met z'n handen over de stoep te hebben getrokken komt hij een uur later thuis. Met veel moeite krijgt hij de deur open, kruipt naar boven, werkt zich uit de kleren en schuift behoedzaam bij z'n vrouw in bed.

De volgende ochtend wordt hij wakker.

Even later komt zijn vrouw de slaapkamer binnen lopen.

"Ge had gisteren een serieus stuk in uw kloten, is het niet?" zegt ze tegen hem.

'Hoe bedoel je?', vraagt hij.

De cafébaas heeft gebeld. Je rolstoel staat nog in het café."