



Het Pajotterke



Nieuws uit onze kring

- Jan Van Roy maakt zijn opwachting in de namiddag. Eindelijk !
- Tijdens de laatste ledenvergadering van februari werd onze kring uitgebreid met een nieuw vrouwelijk lid: Mila Negreires uit Halle. Wees welkom in onze kring.

Nieuws ivm met ons eetfestijn van 04/04 & 05/04

- Ons oproep naar enthousiaste leden om een handje te komen toesteken op ons eetfestijn heeft de nodige vruchten afgeworpen maar niet voldoende. Wij zijn nog steeds op zoek naar 3 medewerkers op vrijdag en 6 medewerkers op zaterdag
- Waardevolle prijzen voor onze sneltombola zijn ook nog steeds welkom
- Een digitale uitnodiging om massaal door te sturen naar familie, vrienden, sympathisanten & kennissen is beschikbaar op onze website <http://users.telenet.be/svkpajottenland>
- Vergeet jullie eetkaarten niet tijdig af te rekenen bij Kris Vanderhaegen

"Tijdelijk" secretariaat SVK Pajottenland

Rudy Olivier
Egelstraat 27, 1700 Dilbeek
svk.pajottenland@telenet.be
0473/698.521

Allerlei

- De fysieke tests voor het seizoen 2014-2015 voor de scheidsrechters geklasseerd in 1A, 1B, F1, 2A, 2B, F2, 3A en Beloften en voor de assistent-scheidsrechters geklasseerd in 7A1, 7A2 en 7B1 zijn gepland op zaterdag 23 augustus 2014 in het Koning Boudewijnstadion te Brussel.
- De kaartuitdeling van het nieuwe seizoen 2014-2015 zal plaatsvinden op vr 29/08/14. De locatie is momenteel nog niet bepaald.



Het Pajotterke



Uitnodiging

Onze ledenvergadering van december vindt plaats op
vrijdag 21/03/14 om 20h
in ons lokaal Cafe Dravershof, Ninoofsestwg 94, 1670 Pepingen

De agenda ziet er als volgt uit :

- Opening van de voorzitter
- Reglementen kwis (Emiel Moonens)
- Mededelingen PSC Brabant (Koen De Lange)
- Actualiteiten kwis (Marcel Moriau)
- Gastspreker : Ilse Dereymaeker die ons de werking van Huize Ter Loo komt toelichten
- Allerlei

We hopen er, zoals steeds, vele leden te mogen begroeten. Een gezellige babbel met collega's en/of opleiders behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.

Mopje

BELOOFD IS BELOOFD

Na bijna een halve eeuw getrouwd te zijn, sterft de man.

Niet lang daarna overlijdt ook zijn vrouw.

Beiden komen elkaar tegen in de hemel.

Zij ziet haar man, vliegt hem in de armen en roept:

"Liefste, wat een geluk hier jou te vinden !".

De man kijkt verbijsterd op en zegt:

"Miljard! Nu niet beginnen zeveren hé. De afspraak was: Tot de dood ons scheidt !".